

# Årets Tishrei en Ödesmånad

Tishrei är den första och inledande månaden i den Judiska kalendern och signalen om ett nytt år. Vid solnedgången den 28 september slutar det judiska året 5771 och övergår i 5772. Månaden Tishrei sträcker sig i år från 28 september till 28 oktober och innehåller de profetiskt så viktiga Hösthögtiderna. Det är ingen djärv gissning att Tishrei detta år kommer att vara en ödesmånad i flera avseenden och då främst syftande på områdena politik, religion, ekonomi och kanske även seismologi och astronomi.

Vi riskerar att under perioden se beslut om radikala förändringar beträffande Mellanösterns gränsdragningar. Palestinierna för en mycket offensiv diplomati i syfte att bli erkända som fullvärdiga medlemmar av FN när generalförsamlingen öppnar den 20 september. Fortfarande är det dock inte klart när en eventuell FN-omröstning om ett medlemskap och ett erkännande av en palestinsk stat kommer att äga rum. Preliminärt är 20 september satt som ett tänkbar datum men denna omröstning kan sannolikt dra ut på tiden och kanske inte bli aktuell förrän dagarna runt det Judiska Nyåret eller en bit in i Tishrei. Mest troligt kommer USA i det då rådande läget att lägga ett veto i frågan. Vare sig det blir ett ja eller nej till ett erkännande så kommer detta högst sannolikt att generera oroligheter i området, inte minst på Västbanken. Vi kan heller inte utesluta att dessa omständigheter kan komma att medverka till att en krigssituation snabbt kan uppstå som i ett värsta scenario kan smitta till hela Mellanösternområdet. Även den allt mer aggressiva turkiska hållningen gentemot Israel kan bli en tändande gnista i regionen. Vi vet från Bibeln att FN:s och antikrists hållning förr eller senare kommer att utmynna i att **1967-års gränsdragning** blir den allena rådande vilket bland annat kommer att innebära en internationalisering av Östra Jerusalem samt att södra Västbanken (Judéen) kommer att uppslukas av en palestinsk stat. Tidsschemat för detta är dock svårt att sia om.



Greklands nu hårt pressade finansminister Evangelos Venizelos

Ekonomiskt riskerar också Tishrei att drabbas av turbulens. Inom flera emu-länder ökar nu risken för att man på grund av stigande lånekostnader inte fullt ut kan trygga en finansiering. Vissa europeiska banker har också visat tydliga tendenser till att ha svårigheter att finansiera sig vilket pekar på ett ytterst allvarligt läge. Samtidigt ger flera euroländer prov på nonchalans genom att inte följa sitt eget regelverk. Grekland spelar ett högt spel då man inte lever upp till de åtaganden man tillsammans med den internationella långivartrojkan (EU-kommissionen, ECB och IMF) kommit överens om. Aktuella siffror visar att landets ekonomi är på väg att krympa mer än beräknat och väntas sluta på mer än 5 procent minus under innevarande år. Den grekiska

situationen är nu så allvarlig att man endast är finansierad fram till inledningen av oktober. Får man under oktober inte ytterligare finansieringshjälp från den internationella lånetrojkan är en konkurs omedelbart förestående. En grekisk bankrutt kan leda till att storbanker främst i Tyskland och Frankrike riskerar konkurs.

I Italien trixar Berlusconi's regering fram och åter för att i möjligaste mån försöka undvika impopulära åtgärder. Detta visar på att inte heller den italienska ledningen verkar ta sitt lands svåra ekonomiska situation på allvar. Den 7 september lyckades dock senaten efter flera turer rösta igenom ett flera gånger reviderat åtstramningspaket på 54,2 miljarder euro. Sparpaketet går nu vidare till en regeringsmajoritet i underhuset för omröstning.



E A D E G L

Italiens finansminister Giulio Tremonti och centralbankschefen Mario Draghi dagen före den italienska senatens beslut att acceptera sparpaketet på 54,2 miljarder euro.



Förbundskansler Angela Merkel, här tillsammans med partiledaren för koalitionspartiet (FDP) Philipp Rösler

I den nu rådande situationen har den tyska regeringen hamnat i en mycket svår sits. Angela Merkel ser just nu ut att slåss för sin fortsatta politiska existens. CDU har förlorat flera delstatsval i följd, nu senast skedde det första helgen i september. Under de kommande veckorna är koalitionsregeringens uppgift att i förbundsdagen försöka förankra ett redan hårt kritiserat förslag om fortsatt greklandsstöd och en utökning av den europeiska räddningsfonden (EFSF). Allt enligt de resolutioner som antogs av ledarna för euroområdet vid [toppmötet](#) den 21 juli. Regeringsförslaget läggs fram för riksdagens godkännande den 23 september, ett förslag som trots motstånd inom regeringen förväntas godtas med stöd från den socialdemokratiska oppositionen.

Samtidigt studerar den tyska regeringen nu scenario B. Upplägget är att Grekland inte klarar sina besparingskrav och att landet tvingas genomgå en skuldrekonstruktion samt att eventuellt nödgas lämna eurosamarbetet. I ett sådant förlopp kan banker och

försäkringsbolag tvingas skriva av miljarder i förluster från grekiska statsobligationer. I den då rådande situationen skulle detta kunna drabba finansieringsmöjligheterna för bland annat Italien och Spanien, vilka då skulle bli beroende av stöd från EFSF:s räddningsfond. Omständigheter som ytterligare skulle fresta på ett redan utsatt eurosamarbete.

Historiskt vet vi att hösten och framför allt tiden runt månaden Tishrei och Hösthögtiderna har varit turbulent för världens aktiebörser med ibland kraftiga kursras. Sju av Wall Streets tio största kursfall har inträffat under månaderna september och oktober. En av dessa sju är kursrasen 29 september 2008 vilket får betecknas som en profetisk händelse då det inträffade under samma



29 september 2008, New York-börsen faller 777,7 punkter eller 7 procent. Detta är en profetisk händelse då det sker samma timmar som det Judiska Nyåret inleddes med Basunhögtiden.

timmar som det Judiska Nyåret inleds med Basunhögtiden. I de ekonomiska och framför allt finansiella svårigheter som eurosamarbetet nu står mitt uppe i finns det stora risker att kraftiga kursfall åter kan drabba världens aktiebörser under årets Hösthögtider.

Trots en svårbedömd ekonomisk utveckling skapar just nu kometen elenin de största frågetecknen. Leonid Elenin, kometens upptäckare, säger på sin hemsida att kometen har splittrats och består nu av en mängd isgrus i storleksordningen av något hundratal meter i diameter. Denna händelse har inte bekräftats av NASA. På webben förekommer en rad varierande uppgifter om kometen som inte går att få bekräftade. För tillfället verkar elenins framtida och eventuella påverkan på oss vara döljt i mer dunkel än någonsin tidigare.

Hösthögtiderna 2009 kännetecknades av en ökning av antalet kraftiga jordbävningar. Oavsett en i detta avseende eventuell inverkan från elenin eller inte förvånar det föga om Högtiderna även detta år kommer att innebära en ökning av både styrkan på skalven och antalet skakningar.

Månaden Tishrei med Herrens Hösthögtider ser denna höst ut att kunna utveckla sig till ett preludium av ändetidens sista skälvande år, ett förspel till vedermödans avslutande 42 månader. **Mvh Rune**



**Matt 24:32-33**  
**Lär av en jämförelse med fikonsträdet.**  
**Redan när kvisten blir mjuk och bladen**  
**spricker ut, vet ni att sommaren är nära.**  
**När ni ser allt detta vet ni på samma sätt att**  
**han är nära och står vid dörren.**